

Top Dop

Nieuwsbrief doppenactie voor KNGF Geleidehonden



Welkom bij de derde nieuwsbrief over de doppenactie. In deze nieuwsbrief lees je over:

Stichting D-Dog bezoekt KNGF Geleidehonden

Tussenstand opbrengst 2022

Interview met Nicoline van Emmerik, Depot Julianadorp

Doppen in het nieuws

Interview doppenspaarder en puppypleeggezin Astrid den Daas

Deze periodieke nieuwsbrief wordt gemaakt door vrijwilliger Rian Janssen – van 't Leven voor de vrijwilligers van de doppenactie.

Reacties, ideeën of tips kun je mailen naar Rian via:

actie@geleidehond.nl.



Stichting D-Dog op bezoek bij KNGF Geleidehonden

Vrijdag 15 juli jl. kreeg KNGF Geleidehonden speciaal bezoek van Stichting D-Dog. Zij faciliteren de doppeninzameling in een groot deel van Nederland. Van die doppen worden mooie spullen gekocht ten behoeve van de honden in opleiding.

Dit keer werd er € 12.000 opgehaald. Hiermee zijn maar liefst 200 Kongs en matten voor in de busjes aangeschaft. Dit is een mooi bewijs dat doppen inzamelen wel degelijk werkt.

Wil je ook meedoen met het sparen van doppen? Word lid van de Facebookgroep: <https://www.facebook.com/groups/588165078302834>



Op de foto: Hanny Pater en Fred Muiteleman van Stichting D-Dog

Tussenstand opbrengst 2022:

€ 14.363,-



Interview met Nicoline van Emmerik – Activiteitenbegeleidster van Woonzorgpark Noorderhaven in Julianadorp

Op het woonzorgpark Noorderhaven wonen mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Ze wonen, werken, leren en recreëren op het park.

Nicoline (58 jaar) werkt al bijna 40 jaar bij Noorderhaven. Ze vertelt: ‘Ik ben begonnen als z-verpleegkundige, na 25 jaar ben ik als activiteitenbegeleidster op de dagbesteding gaan werken. Ik vind het nog steeds een luxe dat je alle avonden vrij bent en de weekenden ook.’

Nicoline is in 2017 begonnen met het verzamelen van doppen voor KNGF. Een toenmalige collega bedacht het om deze dagbestedingsgroep op te zetten. Het terrein is geen eigendom van het Woonzorgpark s’ Heerenloo maar van de gemeente. Dit betekent wel dat mensen van buitenaf, zonder beperking, hier ook kunnen wonen.

Hoe kwamen jullie op het idee om doppen te gaan verzamelen?

‘Het is een hele mooie aanvulling voor onze cliënten om ze dit werk aan te kunnen bieden. Sommige cliënten hebben hierbij wel hulp nodig. Ik ben ook heel blij dat ik samen met mijn cliënten KNGF Geleidehonden op deze manier kan steunen. Ik heb op dit moment zelf een hond en vroeger woonde er een puppypleeggezin bij ons in de buurt, zodoende kwam ik ermee in aanraking.’



De container op de Noorderhaven

Wat komt er allemaal kijken bij het sorteren en verwerken van de doppen?

‘De cliënten halen de doppen bij de woongroepen op en sorteren ze. De doppen komen in plastic zakken binnen of mensen sturen ze met een pakketje op. Dan worden ze uitgezocht. De cliënten die Nicoline daarmee kunnen helpen doen dat. Daarna halen de cliënten de kartonnetjes eruit en verwijderen de ijzeren ringen. Ook worden ze gesorteerd op harde doppen, zachte doppen en bierdoppen. Niet elke dop is immers geschikt. We kunnen de cliënten dus mooi werk aanbieden en het is ook nog eens voor een goed doel.’

Hoe worden de doppen naar het verwerkingsbedrijf gebracht?

‘Firma Bek en Verburg zorgt er kosteloos voor dat er een container op Noorderhaven wordt geplaatst. Wanneer de container gevuld is, ruilen zij hem om en brengen ze de lading doppen naar het verwerkingsbedrijf.’

Wat vinden de cliënten zo leuk aan KNGF Geleidehonden en de doppen?

‘De cliënten krijgen vaak een kaart met een hond erop, en daar worden ze heel blij van. In 2018 is er een ambassadeur bij ons langs geweest en ook dit vonden de cliënten natuurlijk geweldig.’

**‘Elke dop is er één en dat levert
geld op.’**

Nicoline

Doppen in het nieuws

[Klik hier voor het artikel](#)



Maar liefst 23 dozen vol met plastic doppen verzamelde Frans van Saagsvelt in de afgelopen jaren, om die uiteindelijk te kunnen schenken aan KNGF Geleidehonden. De dozen vol doppen werden op zolder bewaard en Frans vond het nu tijd worden om die eens in te kunnen leveren.

Op de foto: Frans van Saagsvelt en zijn dochter.



Met zijn elektrische fiets, waar een grote bak achter gespannen is, rijdt de 70-jarige Henk Bruser 130 kilometer per week. Bij twintig verschillende horecazaken en winkels haalt hij allerlei soorten dopjes op voor KNGF Geleidehonden.

Zo'n 20.000 euro kost het om een hond op te leiden tot geleidehond. "Dat is veel geld, daarom zijn de vele vrijwilligers die de organisatie kent zo belangrijk en haal ik dopjes op", vertelt Bruser. "De dopjes worden opgekocht door een skateboard-fabrikant. Dus zoveel mogelijk dopjes ophalen is mijn doel."

Ook Letty Wielens - van Grand Cafe Wielens in Noord Sleen - doet mee. "Het is een kleine moeite om de dopjes in een apart emmertje te doen. Henk komt vervolgens de dopjes zelf ophalen, dus het is voor ons echt geen moeite."



Op de foto: Henk met een kar achter zijn fiets

[Klik hier voor het artikel](#)

Hoe komen onze vrijwilligers met KNGF in aanraking?

Kort interview met: Astrid den Daas, 53 jaar en sinds 2021 Puppyleeggezin voor KNGF Geleidehonden

Hoe ben je in aanraking gekomen met KNGF Geleidehonden?

‘Ik heb drie dobermanns gehad. Bij de laatste dobermann wist ik hoe lang ze nog te leven had. Ik wilde niet zonder hond. Het leek me leuk om puppy’s op te voeden. Toen kwam er een artikel voorbij waar ik las dat KNGF Geleidehonden puppyleeggezin zochten en daar heb ik me toen voor aangemeld. Na het invullen van een vragenlijst en een huisbezoek was ik uiteindelijk goedgekeurd. Een tijdje later, namelijk op 25 oktober 2020, kreeg ik mijn eerste pup: Jacky, een blond labrador teefje. Ook nog eens een exclusieve sponsor pup van de Stichting voor Blinden en Slechtzienden. Mijn dobermann was inmiddels al 11 jaar oud en ze konden het goed met elkaar vinden. Ze speelden binnen samen en buiten samen rennen, ze zaten samen op de achterbank tijdens lange autoritten en soms lagen ze samen in één mand op mijn werk.’

Waarom ben je puppyleeggezin geworden?

‘Ik vind labradors (en natuurlijk puppy’s) erg leuk. Je moet heel consequent zijn met een pup. Ze gaan na een jaar aan hun opleiding beginnen maar je kunt ze blijven volgen en zo hou ik toch een beetje contact met ze. Jacky is in functie als PTSS-buddyhond. Ik kan haar volgen op Instagram, dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Voordat Jacky wegging, had ik me al aangemeld voor een nieuwe pup. Helaas zat er twee maanden tussen, maar toen kwam Ryan: een zwart kruising labrador/golden retriever reu.’



Op de foto: Ryan met zijn hesje aan bij het bord van de Camping

Ryan is geboren op 09-11-2021, reeds gecastreerd en is een zoon van Voske en Thuno.

‘Ryan doet het hartstikke goed. Hij is met vlag en wimpel door het stadsbezoek heen gekomen. Hij is mee geweest op vakantie naar Kroatië en het was zo leuk, vooral omdat we daar ook nog iemand van KNGF Geleidehonden tegenkwamen. Hij is mee geweest op de boot, in het treintje, in de fietskar, wandelen, op een SUP board, pootjebaden in de zee, uit eten, winkelen en nog veel meer. Heel knap en lief. Hij luistert goed.’

Waarom KNGF Geleidehonden?

‘Ik vind dat ik vanuit KNGF goede begeleiding krijg, er is een goede communicatie en dat is beide erg belangrijk. Het is een andere manier van opvoeden, dat was in het begin even wennen, maar nu gaat het goed en ik vind het vooral leuk om te doen. De puppy’s zijn slim en leren snel.

Ik kan het ‘puppyleeggezin zijn’ en mijn werk goed met elkaar combineren, anders had ik dit ook nooit kunnen en willen doen. De honden gaan mee naar mijn werk op kantoor. Naast mijn werk en het opvoeden van de pups spaar ik ook plastic doppen. We zijn een weekend met de camper naar de camping Het Vossenveld in Egchel geweest en daar zijn ze sponsor van KNGF. Ze sparen er doppen en hebben al veel geld ingezameld. Superleuk om zo op andere plekken KNGF tegen te komen!’

Op de foto: Ryan op een strandbedje



**Tot de
volgende
editie!**



Bedankt!